



Vakantiewoning voor een groep van 30 bij Enschede

Er waren eens een hert en zeven keukenprinsen



Zoek het hert. © rr

Net dicht genoeg voor een korte trip en net ver genoeg om de train-train even achter ons te laten. Met 33 mannen, vrouwen en kinderen trokken we naar een luxueuze groepswooning in Buurse, een godvergeten dorpje bij Enschede.

EVA VAN DEN EYNDE



Genoeg hoekjes om je even af te zonderen van de rest. © rr

Wie op vrijdagavond vlak voor een schoolvakantie een weekend naar de noorderburen trekt, moet niet komen klagen dat hij in de file staat. Dat we voor de 34ste keer voor een stoplicht staan op de A12 is dus volledig aan onszelf te wijten. We hebben op dat moment nog meer dan 200 kilometer voor de boeg en rechtsomkeert maken is geen optie. Op de achterbank: twee uitgelaten zonen zonder iPad (als gevolg van een compleet verkeerd getimede digitale detox). Gelukkig is er de 'Fileuif' op Studio Brussel. *Los geht's*.

Na een tocht van vijf (!) uur komen we aan op onze bestemming: een sfeervol, Scandinavisch aandoende vakantiewoning te midden van de Buurse weilanden op een steenworp van Enschede en ver weg van toeterende auto's en gestresseerde chauffeurs. We worden warm ontvangen door de vrienden die voor de file vertrokken waren en schuiven meteen aan aan de eindeloze tafel, die

plaats biedt aan de 33 aanwezige gasten. Onder het waakzame oog van een enorme afbeelding van een hert storten we ons op een bord homemade spaghetti.

Naar jaarlijkse traditie trekken we er in de herfst een weekend op uit met acht gezinnen en daar leent deze groepswooning zich perfect voor. Aangezien we er telkens een gastronomisch weekend van maken, was ons eisenlijstje behoorlijk lang toen we op zoek gingen naar een geschikt onderkomen voor het weekend. De keuken moest (semi)professioneel en ruim genoeg zijn, zodat de mannen zich er de hele zaterdag konden terugtrekken om de vrouwen 's avonds op een zesgangenmenu te trakteren. Luxebeesten als we

zijn mocht het huis geen bosklassengevoel uitstralen, maar zochten we een interieur met een zensfeertje (ja, mét zestien kinderen erin). En o ja, we waren ook niet van plan om badkamers te delen. De zoektocht leidde ons dus tot in Buurse in de provincie Overijssel. Knap een eindje rijden, ook als er geen file is, maar voor drie overnachtingen konden we die afstand wel overbruggen.

Eightiesnostalgie

De woning is recent gebouwd, beschikt over elf slaapkamers en negen badkamers en is ingericht met veel hout, wat het interieur een warmere uitstraling geeft dan de nogal prozaïsche naam (Burse Bur-1509) doet vermoeden. En ze heeft nog een grote troef: een ruime speelzolder waar de kinderen op zaterdagavond een party houden terwijl wij ons beneden culinair laten verven. Maar ook buiten is er meer dan genoeg plaats om te ravotten, met een ruime tuin achteraan en een speeltuin aan de voorkant van de woning.

Het huis mocht geen bosklassengevoel uitstralen, we zochten een interieur met een zensfeertje. En o ja, we waren ook niet van plan om badkamers te delen



Een professionele keuken, klaar voor de zeven prinsen. © rr



Geen bosklassengevoel, maar stijlvol in het groen, mét open haard en hottub. © rr



Om de mannen in alle rust te laten kokkerellen, trekken de vrouwen op zaterdag met de voltallige kinderbende naar De Waarbeek in Hengelo, een ietwat knullig attractiepark dat zijn gloriejaren al even achter zich heeft. Maakt niks uit voor onze kinderen: zelfs als de eendenbootjes met een slakkengangetje door het water dobberen omdat we niet doorhebben dat we zelf op de aanknop moeten drukken, liggen ze nog dubbel van de pret. Ook mooi meegenomen: het park is overzichtelijk – handig bij het schaapjes tellen – én je hoeft geen uren aan te schuiven bij elke activiteit.

De eighiesnostalgie neemt het algauw over bij de moeders en onder het mom van ouderlijk toezicht nemen we mee plaats in de 'rollercoaster' en in een ouderwetse schommelmolen. We blijven tot de avond valt en onze handen verkleumd zijn van de kou.

"Thuis" aangekomen wacht ons een warm onthaal door de zeven keukenprinsen van dienst. We krijgen meteen een aperitief van

het huis, waarna we van de ene culinaire verbazing in de andere vallen. Onze smaakpapillen maken kleine vreugdedansjes bij de mousse van truffel en het gerookt buikspek.

Pippi meets Alice

De volgende ochtend starten we met kleine oogjes, we passen voor het ontbijt (aan huis geleverd door de warme bakker) en tanken een extra kopje koffie. Geen attractiepark vandaag, we hebben wijselijk gekozen voor de hightea-formule in theetuin Ik & Mijn Moeder, een decor waarin zowel Pippi Langkous als Alice in Wonderland zich thuis zou voelen. Al is rustig van een theetje nippen niet echt een optie met zo'n grote groep. Wel warm aanbevelen na een koude winterwandeling.

Zoals dat gaat met vriendenweekends is ook deze uitstap te snel voorbij. De eerste surfsessies naar een accommodatie voor volgend jaar vinden nu al plaats, maar of die dit huis zal kunnen overtreffen is nog maar de vraag.

Doen

- De vlakbij gelegen **natuurgebieden** Buurserzand en Haaksbergersveen zijn het startpunt voor tal van wandel- en fietstochten.
- In de zomer is **recreatieplas Rutbeek** een aanrader. (www.hetrutbeek.nl)
- In **attractiepark De Waarbeek** is pret verzekerd, vooral voor wat kleinere kinderen. (www.waarbeek.nl)
- Hartige en zoete gebakjes in een sprookjesachtig kader vind je in de **theetuin Ik & Mijn Moeder**. (www.ikenmijnmoeder.nl)
- De dichtstbijzijnde stad is **Enschede**, op 10 km.

Praktisch

- Groepswooning Buurse Bur-1509 is omringd door weiden en bossen en biedt plaats aan **36 personen** in 11 slaapkamers en 9 badkamers. Er is een semiprofessionele keuken.
- Je kan overnachten op basis van verblijf alleen, maar er is ook de mogelijkheid om een beroep te doen op verschillende **caterars** en indien gewenst kan er ook **ontbijt** worden geleverd.
- De prijs per weekend (van vrijdag 15u tot zondag 17u) bedraagt **1.400 euro**, daarbij komen 100 euro voor de elektriciteit en 195 euro schoonmaakkosten.
- www.de-pol.nl

Oordeel

Een comfortabele en praktisch ingerichte groepswooning voor klein en groot te midden van de natuur.